

*Intervju hemma hos Märta Bengtsson, Hallonvägen i Kungsängen den 4 oktober 2004. Intervjuare är Bengt Borkeby. Man kommer att tala om trädgårdsmästeriet i Bro. (155)*

*Pärm i4:18 Katalog: Intervjuer/Gudrun 2008 (ukf12/9)*

Den trädgårdsmästare som finns kvar i Bro nu är Sven-Pelles son som har trädgården mitt emot Härneviskolan. Han har mest blommor

Märta kom till Gustafslund invid Lindhagaberg, när hon gifte sig med Folke. Hon är jordbruksdotter från Finland. De har en son och en dotter bosatta i Kungsängen. De hjälpte aldrig till med trädgården.

1948 var trädgårdsmästeriet igång vid Gustafslund och efter giftermålet 1949 jobbade makarna båda där. Vi hade mest frilandsodling men även en del bänkar. Vi odlade morötter, rödbetor, potatis och mycket dill. I bänkarna hade vi gurkor och meloner. Vi steg upp klockan 3 på morgonen två gånger i veckan och åkte egen bil, först Volvo och senare Lloyd in till Klarahallen och sålde. Vi stod på torget och sålde i parti. Det var jobbigt men mycket roligt. De bästa torgdagarna var tisdag och fredag. Många köpte upp och stod sedan på torgen sålde i minut.

Maken var inte så stark utan ganska sjuklig och de växthus man köpte kom aldrig upp, varför rörelsen inte utvecklades så mycket. Märta arbetade under 8 år på B&W, som det då hette, nu Coop Forum, på vintrarna. Hon sålde blommor.

De växthus som fortfarande syns vid Lindhagaberg tillhörde grannarna. Erikssons hette de. *(De hade tidigare trädgårdsmästeri vid Lindormsnäs. G S)*

Maken sålde sedan från butik vid Gustafslund och tanterna kom och handlade och tyckte om att prata med honom. Han var duktig att prata. Vi hade även fruktträd. Nu har senare ägare haft hästar där, så alla träd är förstörda. Vi hade Åkerö, Oranie och Cox Pomona, som gav bra vinterfrukt. Vi hade mycket vinbär. Från början var det svårt att sälja röda vinbär, men när frysarna kom kunde man sälja hur mycket som helst.

Vi levererade varor till Semesterhemmet Lindormsnäs. Annars sålde vi ingenting till affärerna i närområdet. Vi hade hund och katt. I början hade vi höns. Det fanns ett stall på området Vi köpte konstgödning.

*Intervjun med Lars Pettersson, Hallonvägen i Kungsängen, som visar en del kort och berättar från Tång i Västra Ryd (155)*

En bild på Tång som är rivet nu. Lars är född 1934 i Maria Magdalena Församling i Stockholm. Han är adoptivbarn till Bror Pettersson i Västra Ryd och kom dit som tvååring.

Kajsa Nyman ägde huset och hade en bror som var konstnär, Olle Nyman. Han hade målat i rummen.

Lars gick i skola i Västra Ryd. Skolhusen är rivna. Han gick 6 år i folkskola och sedan fortsättningsskola. Det var skolkök i Kungsängen, men han anser att han var för ung, så det blev mest bus. När han slutade skolan jobbade han hemma på gården.

18 år gammal sökte han till Ljungbyheds Flygskola, och utbildades där under ett par år. Sedan blev han snickare fram till 80-talet. Sista snickarjobbet var på Vårdcentralen i Kungsängen. Sedan övergick han till S J som snickare och reste runt till stationerna. Hustrun Runa kommer från Bollnäs i Hälsingland.

På varenda gård jobbade ett 10-tal familjer. Peterssons gård var inte så stor, ungefär 60 tunnland. Man fick köpa en mindre självbindare billigt, när de stora gårdarna gick över till större och effektivare maskiner. På vintern körde man med häst i skogen. Det var ganska stor skog. Det fanns 11 kor och flera ungdjur samt grisar och höns. Som mest hade man 3 hästar. Man odlade vete, havre, foderbetor och potatis.

Bror Pettersson var kommunalordförande i Västra Ryd och kassör i Kyrkokassan. Lars har nu ordförandeklubban. 1974 avtackades Bror med en klocka, som fortfarande fungerar.

När Lars och Runa gifte sig bodde de på Östervägen, men hade huset i Tång som sommarnöje.

Bror arrenderade Tång ända fram till golfbanan anlades. Han började 1933 och slutade 1972. Han hade tidigare haft ett ställe på Svartsjölandet. Lars morfar arrenderade då Tång och när han dog 1933 tog Bror över.

*Bro den 26 februari 2008 Gudrun Sandén*