

*Intervju med Margit Jansson i oktober 2006 av Carl Gunnar Jansson (149)*

Carl Gunnar Jansson har gjort en sammanfattningen, Gudrun Sandén kompletterat.

*Pärm i4:12 Katalog: Intervjuer/Gudrun 2008 (ukf12/9)*

Margit Jansson har bott i Upplands-Bro på flera olika ställen. Hennes pappa Vilhelm Jansson, kallad Ville var född i Låssa. Margits farfars far Karl Jansson och hans hustru Johanna Lovisa, född Andersson, bodde med familjen vid Näshagen i Håbo-Tibble. Farfar hette Karl Valfrid och var född 1884. Farmodern hette Klara Josefina. De bodde i flera år i Bostället i Bro. Där bodde också Margits far, Ville, fastrarna Doris, som dog långt före Margits födelse och Karin, Britta och Kristina. Kristina fick polio i den epidemi, som drabbade flera barn i Bro under 1940-talet. Farbrodern Gunnar bodde också i Bostället. Han arbetade som skogshuggare på Lejondal, men blev sjuk och dog redan 1944, 27 år gammal.

Margit är född 28 februari 1940 på Henriksdals gård i Viksjö. Familjen flyttade till Önsta i Bro. Där bodde de tills Margit var i femårsåldern. Hon trivdes bra på gården. Hon var litet av en pojkflicka och var sällan hemma under dagarna, utan höll till hos ladugårdsförman Hansson. Ibland somnade hon någonstans i ladugården. Det hände att ägaren till Önsta, Henning Nilsson, bar hem Margit sovande till hemmet. Här bodde också familjen Broman, som hade ett finskt krigsbarn.

Margit var uppe långt före mamma och pappa på morgnarna för att få följa med mjölkskjutsen. Hon fick ibland hålla i tömmarna och gillade att röra sig bland djuren. Hon var ofta i ladugården och hjälpte till med fodringen. Ibland var hon hos pappa på åkrarna för att se vad han gjorde. Det fanns många barn på Önsta att leka med.

Carl Gunnar minns att 1944 eller 1945 kom det två väldigt vackra finska flickor till Önsta, som gick i skolan och så småningom lärde sig lite svenska.

Margit minns ägaren till Önsta, Henning Nilsson, som stor och lite bullrig när han pratade. Men hon tyckte han var snäll, som bar hem henne när hon somnat någonstans. Sonen Tore Nilson var scoutledare i Bro.

Margit hade två syskon. Brodern Bengt Häll, som i 25 år varit vaktmästare på Norrgården och system Gudrun.

I Gubbo, tvåvåningshuset, bodde Åke Eriksson med hustru och son. Sonen dog mycket ung. Efter Önsta kom han till Lejondal som ladugårdsförman. Han blev den första vaktmästaren vid Härneviskolan.

Barnen från Håtuna och Håbo-Tibble läste sin konfirmationsläsning i kommunalhuset. Kyrkoherde Enström i Håtuna kom ner dit.

Från Önsta flyttade man till Frötuna och fadern fick arbete hos Wrang, som ägde gården. De bodde inte på själva gården utan på ett ställe som hette Lövåsen. Margit började i Tjusta skola de två första åren och hade Britt Lindeman som lärare. Innan man flyttade vidare hann hon gå några veckor hos Greta Krantz. Percy Säfström var ung lärare på skolan.(?) Från klassen minns hon Bengt Björkman, som var med när klassen firade 50-års jubileum 2004.

Med Anderssons bussar kunde han åka till Norra Bantorget. Affären vid Tjusta som Anderssons tidigare ägt hade övergått till Ensjös.

Därefter flyttade familjen till Gällövsta i Västra Ryd. Margit gick i kyrkskolan där. Alice Månsson hade årskurs 3-4 och Ruben Lindberg årskurs 5-6. Familjen flyttade tillbaka till Frötuna efter några år och Margit gick de sista månaderna av årskurs sex för Greta Krantz.

I årskurs 7 skjutsades Tjustabarnen till Härneviskolan i Bro. Där fick hon Olof Hedin som lärare. De övriga lärarna var Abel Åkerbrant, Magnus Lundegren, Hulda Jonsson och Ragnhild Hasmats. Pappa Ville hade haft Hulda Jonsson som lärare i första klass.

I Bostället bodde två familjer. Janssons och Bergkvists. Man hade inte vatten indraget och inte heller elektricitet. Farmor städade på Lejondal. Pappa arbetade i skogen och på somrarna hjälpte han till i jordbruket. Bostället var trivsamt. Österberg bodde i Finkan. Lotta eller Lotten i Rosenlund, vars man arbetade i affär hade en liten terrier som skällde.

Margit och hennes man, som hette Gustavsson, bodde en tid ovanpå i Lindströmska huset vid Tjustaskolan. Hennes man var diversearbetare på gårdarna. Makarna har en pojke och en flicka. Senare flyttade man till Eriksund och bodde i en av flyglarna på gården. Barnen gick i skola i Sigtuna.

Därifrån kom man till Vallentuna, där Margit fortfarande bor i en pensionärsbostad i Fridhem, Brottby. Hon är skild. Tidigare arbetade hon som husföreståndarinna hos riksdagsman Virgin på Hakunge gård och hennes man var gårdskarl på herrgården.

*Bro den 6 februari 2008 Gudrun Sandén*